

Het Bezoek van Koning Willem I aan  
Gent in 1829.

-----

In de loop van zijn geschiedenis werd Gent dikwijls vereerd (?) door hoog bezoek. Denken we even aan keizer Karel, Willem de Zwijger, Napoleon, Lodewijk XVIII, de tsaar van Rusland Alexander I.

Aan de hand van krantenartikels willen we iets vertellen over het bezoek van Willem I aan gent.

Ter gelegenheid van het bezoek van de vorst nam het College van Burgemeester en Schepenen de volgende besluiten op 25 mei 1829:

- Art. 1: Op 29 mei zullen om zeven uur de klokken en de beiaard van het Belfort de plechtigheden aankondigen.
- Art. 2: Om elk uur zullen de leden van de régence, van het bureau der burgerlijke godshuizen en van het weldadigheidsbureau, een afdeling van de burgerwacht, de confrerieën en het muziek zich in optocht naar de Sassepoort begeven en er de vorst opwachten.
- Art. 3: De aankomst van de Vorst zal aangekondigd worden door salvo's van de artillerie.
- Art. 4: De optocht zal zich begeven naar het gouvernementspaleis langs de Heilig Kerststraat, de Sleepstraat, de Korte en Lange Steenstraat, de Geldmunt, de Graslei; de Koornmarkt, de Veldstraat, de Voldersstraat, de Kalandenberg en de Oranjestraat.
- Art. 5: Op zondag 31 mei wordt er geklommen op de klimmast (mât de cocagne) op de Kouter. 's Avonds is er een voorstelling in de schouwburg. De Kouter wordt feestelijk verlicht.
- Art. 6: Een algemene verlichting heeft plaats op 29 mei van 9 uur tot middernacht.
- Art. 7: De herbergen mogen de ganse nacht open blijven.

Het programma van de feestelijkheden ondertekend door de burgemeester Van Crombrugge en de stadssecretaris Hye-Schoutheer werd uitgehangen in de stad.

De stad werd feestelijk versierd: hier en daar werden triomfbogen opgericht; de straten waren versierd met spandoeken, guirlandes en dennebomen. Al de openbare gebouwen waren bevlagd.

De gouverneur vertrok reeds op donderdag om de vorst te Terneuzen op te wachten. Op voorstel van de Soci  t   industrielle hadden de fabrikanten een erewacht gevormd, samengesteld uit 70 ruiters om de vorst te begeleiden. De fabrikanten hebben hun werklieden vrijaf gegeven; ze zullen in stoet, een oranje band om de arm, de koning tegemoet gaan.

De stoet had twee uur nodig om van de Sassepoort het gouvernementspaleis te bereiken. Naast de vorst zat de gouverneur, de burgemeester reed voorop.

In de stoet stapten ook op de sociëteit van de retorica, muziekkorpsen, de leerlingen van het koninklijk College en de studenten van de universiteit.

Op zaterdag bezocht de koning de fabriek op de Chartreusen, gesticht in 1800 door Lieven Bauwens - de eerste katoenspinnerij in ons land-, thans eigendom van de gebroeders Bossaert, alsook de fabriek van Loesbergs-Thiery en van Poelman. Verder bezocht Willem I nog de academie, de botanische tuin, de bibliotheek, het koninklijk College en het doofstommengesticht voor meisjes, opgericht door kanunnik Triest rond 1820 in de gewezen abdij Terhaegen in de Molenaarsstraat. Ook de fabrieken van Rosseel; de gebroeders De Smet, de Bast- de Hert, Ensor en Powell, van de Woestyne en van Van Acker werden met een bezoek vereerd.

De vorst werd ontvangen op de universiteit door het college van curators. Ten slotte werd nog een bezoek gebracht aan de gevangenis op de Coupure, waarvan de bouw begonnen was in 1772, waarna het werk lang stil lag en waarvan de drie laatste vleugels van de achthoek pas waren gebouwd. 's Avonds woonde de koning een voorstelling in de schouwburg bij. De Kouter was prachtig verlicht, in het midden was een piramide, versierd met gekleurde glazen, opgericht.

Op zondag woonde de koning een dienst bij in de protestantse tempel, daarna bracht hij een bezoek aan de citadel, die ongeveer voltooid was.

Op het stadhuis had een banket plaats aangeboden door de Gentse fabrikanten met ongeveer 200 genodigden.

Op maandag 1 juni vertrok Willem I om acht uur langs Drongen naar Brugge. Het stadsbestuur en de Gentse fabrikanten, die orangist waren, omdat Willem I de Gentse nijverheid door talrijke maatregelen flink had gesteund, hadden hun best gedaan om de vorst zo goed mogelijk te ontvangen.

Sedert enkele jaren waren er voortdurend hevige pennewisten tussen de Journal de Gand en de Catholique des Pays-Bas. Het bezoek van Willem I aan Gent was een nieuw onderwerp voor beide kranten.

M.S.