

HERDENKINGSDAGEN IN 2013

Wat gebeurde er

25 jaar geleden

- 12 juli 1988: Dood van John Massis.
27 augustus 1988: Dood van Tamboer.
15 december 1988: Dood van Gontran Van Severen.

50 jaar geleden

- 25 januari 1963: De Universiteit koopt het Pand.
17 april 1963: Stichting van het Campo-Santobeschermingscomité.
29 juli 1963: Laatste concert van de Kuldere op de Korenmarkt.
27 december 1963: Dood van Mgr. Callewaert, 27e Bisschop van Gent.
28 december 1963: Laatste rit van Tram 6.

75 jaar geleden

- 7 januari 1938: Dood van Karel Doudelet.
18 februari 1938: Dood van Eedje Anseele.
1 maart 1938: Afschaffing van de politiehonden.
9 april 1938: Dood van André Callier.
30 april 1938: Dood van Gustave D'Hondt.
11 juni 1938: Aardbeving in Gent.
3 juli 1938: Onthulling van een gedenkplaat aan het sterfhuis van Florimond Van Duyse.
24 oktober 1938: Dood van Victor Carpentier.
25 december 1938: Dood van Armand Heins.
31 december 1938: Laatste nummer van de "Gazet van Gent" als dagblad.

100 jaar geleden

- 8 januari 1913: De Draak wordt geplaatst op de nieuwe toren van het Belfort.
22 januari 1913: Dood van Ferdinand Van der Haeghen.
3 februari 1913: Geboorte van Rosa Geinger.

- 26 april: Opening van de “Expositie”.
- 1 juni 1913: Boksmatch in de Expositie tussen Georges Carpentier en Bombardier Wells.
- 22 juni 1913: Inhuldiging van de nieuwe toren van het Belfort.
- 10 juli 1913: “L’Escaut et la Lys” van de Lalaing wordt geplaatst aan het begin van de Citadellaan.
- 12 juli 1913: Klokke Roeland wordt voor de 1e maal elektrisch geluid.
- 20 juli 1913: Eerste uitgang van de historische stoet van de St- Michielsgilde.
- 9 augustus 1913: Onthulling van het monument van de Gebroeders Van Eyck.
- 17 augustus 1913: Geboorte van Fernand Scribe.
- 30 oktober 1913: Het “Kloddenkot” van Beaumont aan de Overzet brandt volledig af.
- 3 november 1913: Sluiting van de Expositie. Pégoud geeft twee demonstraties op St-Denijs.

150 jaar geleden

- 5 Januar 1863: Broeder Joseph Marès wordt Directeur van St-Lucas.
- 13 januari 1863: Men begint met het uitgraven van de Verbindingsvaart.
- 11 februari 1863: De laatste provenierster verlaat het St-Jacobsgodshuis.
- 12 april 1863: Geboorte van de muziekpedagoog Paul Lebrun.
- 1 Mei 1863: Dood van Stéphanie Kekulé-Drory.
- 30 Mei 1863: Afschaffing van het vondelingengesticht de “Rol”.
- 15 juli 1863: “La Société des Choeurs” neemt haar nieuw lokaal in de Bagattenstraat in gebruik.
- 9 september 1863: Dood van Gustave Callier.
- 14 september 1863: Inhuldiging van het standbeeld van Jacob Van Artevelde.
- 16 september 1863: Inhuldiging door Leopold I van de Frère Orbanlaan.
- 21 oktober 1863: De in aanbouw zijnde St-Jan Baptistkerk stort in.
- 14 november 1863: Geboorte van Leo Baekelandt.

200 jaar geleden

- 22 maart 1813: Geboorte van Jules de Saint-Genois.
- 14 april 1813: Napoleon benoemt Mgr. Delabruet tot Bisschop van Gent als opvolger van de Broglie.
- 25 juli 1813: De Seminaristen weigeren aanwezig te zijn op de

diensten in de kathedraal na de gevangenneming van Mgr. de Broglie.
6 november 1813: In de St-Niklaaskerk wordt een zielmis opgedragen aan de op 24 september overleden Grétry.

250 jaar geleden

21 maart 1763: Geboorte van Jan-Baptist Pisson.
10 oktober 1763: Stichting van de Vrijmetselaarsloge “La Candeur”.
31 oktober 1763: 5-voudige moord gepleegd door Mast en Daneels.
3 december 1763: Executie op de Vrijdagmarkt van Mast en Daneels.

300 jaar geleden

27 december 1713: Geboorte van van Emmanuel Pierre François Van Reysschoot.
28 december 1713: Geboorte van Govard Van Eersel, 16e Bisschop van Gent.

350 jaar geleden

20 oktober 1663: Arrest van de Raad van Vlaanderen waarbij de Alexianen bevestigd worden in hun privilege de doden te mogen begraven.

400 jaar geleden

7 februari 1613: Wijding van Frans Van der Burch als 5^e Bisschop van Gent.
26 maart 1613: Stichting van de St-Michielsgilde.
20 juni 1613: De Staten van Vlaanderen verlenen de toestemming tot het graven van de Brugse Vaart.
5 september 1613: Aanvang van de graafwerken voor de Brugse Vaart.

450 jaar geleden

4 april 1563: Plechtige openstelling van de Sassevaart.
29 april 1563: Inhuldiging van de Commissiezaal in het Stadhuis.
9 Mei 1563: Eerste steenlegging van de nieuwe Minnemeersbrug.

650 jaar geleden

23 juli 1363: De Abt van St-Baafs geeft zijn toestemming tot het bouwen van de kapel van het Alynsgodshuis.

WEL EN WEE IN EN NABIJ GENT - SINT-PIETERS DEEL 4 (1936 - 1941)

VOOR U VERZAMELD UIT 31 500 EDITIES VAN DE GAZETTE VAN GENT

28 maart 1936

Van 1 april af zullen bij wijze van proef in de statie Gent-Sint-Pieters boekjes met 25 bons worden afgeleverd voor de bewaring van rijwielen. Ze dienen tot het betalen van het bewaringsgeld, hoe lang de duur ook is, op voet van één bon per onafgebroken tijdsruimte van twee dagen of gedeelte van twee dagen. De boekjes zijn persoonlijk. Ze kunnen zonder formaliteiten bekomen worden aan de prijs van 10 frank. Hun geldigheidsduur bedraagt drie maanden.

8 april 1936

De vrachtprijzen van 4 en 5,50 frank, voorzien voor het vervoer van rijwielen per spoor met één zitplaats en vergezeld van de reiziger, zijn in prijs vermindert wanneer het getal voor eenzelfde bestemming *samen* aangeboden tenminste 12 is of voor dat getal betaald wordt.

Voor het vervoer over de banen van één enkel beheer is de prijs 2 frank, van verscheidene beheren 3 frank.