

IN MEMORIAM ANGÈLE VAN GELUWE-EGGERMONT



Mevrouw Angèle Van Geluwe-Eggermont zoals de meeste van onze leden haar gekend hebben.

Het jaar 2012 eindigde voor de “Heemkundige en Historische Kring Gent” op een dramatische wijze: onze sinds lang trouwe medewerkster mevrouw Van Geluwe-Eggermont overleed plotseling op 17 december 2012.

Dit is een bijzonder pijnlijk verlies voor onze Kring.

Sinds vele jaren was zij bestuurslid en bibliothecaresse, aanvankelijk bij het ontstaan van onze Kring toen zij meehielp bij de opbouw van onze bibliotheek, in den beginne in een ruime kast op de eerste verdieping van Café “Het Damberd” op de Korenmarkt, later wanneer onze bibliotheek versmolt met deze van het Documentatiecentrum waar zij er in slaagde waardevolle Gentse boeken gratis te bekomen. Zij was trouwens een gediplomeerde bibliothecaris die haar vak grondig kende. Dat wist ook het “Willemsfonds” waar zij meer dan 40 jaar bibliothecaresse was. Ook dààr werd ze, net zoals bij ons,

sterk gewaardeerd voor haar dienstvaardigheid, altijd klaar zich uit te sloven om een bezoeker te kunnen helpen en inlichtingen te verschaffen.

Zij beheerd op een perfecte wijze het depot van de “Ghendtsche Tydinghen” op de haar gekende secure manier. Lagen er in het depot bv. 37 exemplaren van G.T. 2003 - N° 4, dan was dat, reken maar, 37 en niet 36 of 38. Iets wat niet klopte was een nachtmerrie voor haar.

Haar bescheiden karakter was er de oorzaak van dat slechts weinigen een idee hadden van haar achtergrond, haar gaven en haar zeer talrijke activiteiten: Grieks-Latijn aan het Meisjesatheneum, aanvatting studies Geneeskunde (afgebroken door de oorlog), monitrice van het Rode Kruis, gedurende vele jaren lesgeefster aan de Vliegende Brigade en de ambulanciers, hoofdmonitrice Gezinszorg, diploma van Eerste Hulp in Oorlogstijd en Grote Rampen, later opnieuw naar de Universiteit voor 4 jaar Kunstgeschiedenis en Archeologie, gids voor Oost-Vlaanderen in drie talen, Nederlands, Frans en Engels. Ze ontving een studiebeurs voor de Sorbonne in Parijs met het getuig-schrift Histoire Médiévale en voor de cursus Littérature française, destijds



(toen dit nog iets voorstelde) was ze lid van de Stedelijke Commissie voor Monumenten en Stadsgezichten.

Uiteraard is deze opsomming onvolledig, want ook wij zijn niet op de hoogte van al haar verdiensten.

Ook iets dat haar drang om te kunnen helpen tekent, is dat ze haar lichaam afgestaan heeft aan de Universiteit Gent voor wetenschappelijk onderzoek.

Wij zullen deze grote dame erg missen, maar de aangenaamste herinneringen aan haar bewaren.