

GENTSE MEMORIEDAGEN: 4 JANUARI - AANVULLINGEN

4 Januari 1168

Dood van Diederik van den Elzas. (Thierry d'Alsace).

De vader van Filips.

De 15^e Graaf van Vlaanderen. Regeerde van 1128 tot 1168.

Respecteerde de privileges van de steden van zijn graafschap.



Hij trok een eerste maal naar Jeruzalem in 1138-1139. Hij nam deel aan de 2^e kruistocht in 1148. Hij kwam terug naar zijn Graafschap in 1150 en werd daarbij vergezeld van Leon, Abt van St-Bertin die de relikwie van het Heilig Bloed droeg. De koning en de patriarch van Jeruzalem hadden deze relikwie aan Diederik aangeboden als blijk van dankbaarheid voor de krachtige hulp die hij verleend had gedurende de 2e kruistocht.

Hij keerde nog 2 maal terug naar Palestina met een leger om hulp te verlenen, in 1157 en in 1163.

In 1165 trok hij zich terug in de Abdij van Watou waar hij zou sterven in 1168.

4 Januari 1374

Bij decreet van de Schepenen wordt het verboden nog stro te gebruiken als dakbedekking.

4 Januari 1386

Blijde Intrede in Gent van Filips de Stoute en Margareta van Male.

Hij was de 4e zoon van de Franse Koning Jean II. In de Slag van Poitiers streed hij moedig tegen de Engelsen aan de zijde van zijn vader; dit bezorgde hem zijn bijnaam Philippe le Hardi: Filips de Stoute. Als beloning kreeg hij in 1363 het Hertogdom van Bourgondië. Dat lag aan de basis van wat voor ons het Bourgondisch Tijdperk zou worden

In 1369 treedt hij in Gent in het huwelijk met Margareta van Male, de dochter van Lodewijk van Male.

Na de dood van zijn schoonvader volgt hij hem op als Graaf van Vlaanderen. Juist in een periode dat de Gentenaars voor de zoveelste keer overhoop liggen met hun graaf.

Zoals het geval was voor meerdere Graven van Vlaanderen kende hij geen woord Vlaams en verbleef hij zelden in onze contreien.

Hij was evenwel veel behendiger en veel soepeler dan zijn schoonvader. Hij bood de Gentenaars vrede aan, aan voor hen zeer voordelige voorwaarden.

De onderhandelingen gingen door in Doornik in 1385. Hierbij liet de "Maître de Cérémonies" wel een steekje vallen door de Gentenaars te onderschatten.

De onderhandelaars van Filips werden bedacht met een zacht kussen, de Gentenaars mochten op een harde bank gaan zitten. Deze laatsten deden bedaard hun somptueuze mantels uit, plooiden die samen en gingen dàar op zitten. Wanneer de onderhandelingen afgelopen waren, gingen zij weg, hun mantels achterlatend. Toen hun aandacht gevestigd werd op dit feit, antwoordden zij droogjes dat hun gewoonte niet was om na een vergadering de kussens mee te nemen.

Het kwam evenwel in orde met Filips.

Volgens ooggetuigen was de Graaf bij zijn Blijde Intrede gekleed in een scharlakenrode mantel die met parelen bezet was.

Nadat de Gentenaars volgens de traditie trouw beloofd hadden aan hun nieuwe Graaf, beloofde hij de privileges van Gent te zullen eerbiedigen

Deze 26^e Graaf van Vlaanderen overleed aan een besmettelijke ziekte in een herberg in Hal. Hij was geboren op 17 Januari 1342 en regeerde 20 jaar als Graaf van Vlaanderen. Zijn zoon was Jan zonder Vrees.

4 Januari 1679

Dood van Mgr. Frans Van Horenbeke, de 10^e Bisschop van Gent.

Zie "Ghendtsche Tydinghen" - 2006 - N^o 2 - p.115

4 Januari 1695

Intrede in Gent van Mgr. Filips van der Noot als Bisschop van Gent.

Zie "Ghendtsche Tydinghen" - 2010 - N^o 1 - pp. 60-62

4 Januari 1698

De Schepenen beslissen de Pickerye te verbouwen tot een toneelzaal.

In 1688 had de St-Sebastiaansgilde het terrein van de huidige “Fransche Theater” verkocht aan de stad die er een Pickerye van maakte, anders gezegd een manege. Deze manege bestond dus slechts 10 jaar.

4 Januari 1787

Openbare verkoop van het gewezen klooster van de Dominicanessen op het Nieuwland. Het klooster werd hier gesticht in 1628.

De eerste steen van een nieuwe kerk werd gelegd in 1712. De inwijding gebeurde op 15 September 1715.

In 1782 waren er 22 koorzusters en 5 lekezusters.

De Orde werd in 1783 afgeschaft door Jozef II. Het klooster werd afgebroken: op een deel kwamen er woningen, op een ander de leerlooierij van Bauwens. Het klooster heette “St-Catharina van Siëna” of “St-Catharina van Senen”.

4 Januari 1790

Proclamatie op de Vrijdagmarkt van de afzetting van Jozef II.

4 Januari 1825

Gemeentelijk Besluit over hondenkarren.

Zie “Ghendtsche Tydinghen” - 1999 - N° 1 - pp. 154-158

4 Januari 1834

Geboorte van Frans De Potter.

4 Januari 1898

Stichting van de “Tramways Electriques de Gand”. Werd in 1961 omgevormd tot de “M.I.V.G.”

Hugo Collumbien