

## **GENTSE MEMORIEDAGEN: 5 - 6 JANUARI. AANVULLINGEN**

### **5 Januari 1337**

Decreet op het vieren van Carnaval. Toen reeds....

### **5 Januari 1473**

Margaretha van York legt de eerste steen van de bibliotheek van de Predekheren.

Zie ook “Ghendtsche Tydinghen” - 2000 - N° 4 - pp. 260-261

### **5 Januari 1477**

Karel de Stoute sneuvelt in Nancy.

Zie ook “Ghendtsche Tydinghen” - 2004 - N° 1 - pp.45-47

### **5 Januari 1578**

De Rederijkerskamer “De Fonteyne” voert vóór het Hof van Wackene op de Poel het mysteriespel op “De Historie ofte het spel van Jephthe”.

### **5 Januari 1841**

Dood van Pater Gheersens.

Hij was de laatste monnik van de St-Pietersabdij.

Hij was geboren te Veurne op 9 oktober 1767. Hij was ingetreden op 25 oktober 1795.

Hij werd begraven op het kerkhof van Zwijnaarde.

### **5 Januari 1846**

Grote overstromingen in Gent. 70 straten staan onder water.

## **5 Januari 1855**

Geboorte van Jozef Vandevelde.

Zie “Ghendtsche Tydinghen” - 2002 - N° 3 - p.153

## **5 Januari 1863**

Broeder Joseph Marès neemt het directeurschap over van St-Lucas. Het is pas in 1866 dat de school deze naam kreeg. Hij werd geboren in 1838. Zijn ware naam was Karel-Lodewijk De Pauw. Hij had gestudeerd aan de Academie van Brussel. Hij richtte een zondagstekenschool in voor ambachtslieden te Hornu. Hij werd verplaatst naar Gent en kwam hier aan op 14 november 1862. Bleef hier tot in 1888 en vertrok dan naar Schaarbeek. Dood in 1914.

## **5 Januari 1877**

Geboorte van Henri Van Daele.

Zie “Ghendtsche Tydinghen” - 2005 - N° 1 - pp. 49-50

## **5 Januari 1883**

Eerste opvoering in Gent van “Les Contes d'Hofmann”.

## **6 Januari 1350**

Stedelijke verordening tegen de flagellanten of geselaars.

Deze Broederschap ontstond rond 1260. Nog goed ontvangen door het Magistraat in 1349, veranderde die houding een jaar later.

Zie ook “Ghendtsche Tydinghen” - 2009 - N° 3 - pp. 162-166

## **6 Januari 1579**

Ondertekening van de Unie van Arras.

Aan de basis lag Alexander Farnèse.

De provincies die katholiek gebleven waren verbonden er zich toe het gezag van de Koning van Spanje te erkennen.

Zij scheidten zich af van de Staten-Generaal die trouw bleef aan de Prins van Oranje.



Ingang van de Kerk van de Discalsen in de Burgstraat.

## **6 Januari 1649**

Plechtige opening van een klooster en een kapel van de Discalsen op de Houtleie.

De Discalsen kwamen zich in Gent vestigen in 1641. Ze hadden reeds toelating gevraagd tot de stichting in 1633, maar dit verzoek werd afgewezen door de Schepenen.

In 1641 zaten zij op het einde van de St-Pietersvrouwstraat waar zij de zorg over de St-Quintinuskapel op zich namen.

In 1648 kregen zij van Bisschop Triest en van de Gentse Schepenen de toelating een eigen klooster te stichten.

Na een korte tijd op de Houtleie en in de Ramen gezeten te hebben kochten zij in 1651 de “Leeuwenmeers”, een deel van het oud Prinsenhof. Ze bouwen er een kapel. In 1664 beginnen zij aan de bouw van een definitief klooster dat 23 jaar later voltooid zal zijn.

Het werd gebouwd in de zogenaamde Jezuïetenstijl onder de leiding van de ervaren bouwmeester Broeder Leonardus. Ook het rijk interieur werd vervaardigd met “eigen personeel. Broeder Victor en Broeder Andreas” waren daarvoor speciaal naar Gent gekomen.

De plechtige inzegening kon uiteindelijk geschieden op 17 maart 1714. Dit gebeurde in aanwezigheid van de Gentse Schepenen vergezeld van een timbaliër en zes stadstrompetters.

In Gent waren er twee Karmelietenorden: de oudste was deze van de “geschoeide karmelieten” ook nog Vrouwebroers genoemd, die hier al in 1280 zaten en hun klooster hadden in de Lange Steenstraat. De “Ongeschoeide karmelieten” of “Discalsen” liepen in tegenstelling met hun collega's barvoets.

Zoals alle kloosterorden werden zij door de Fransen afgeschaft en hun goederen werden openbaar verkocht, maar... terug ingekocht door de verwereldlijke paters, zodat het rijk meubilair van hun kerk ongeschonden bleef.

De paters kwamen hier terug in 1831.

Vermelden wij nog dat de Gentenaars die nogal gemakkelijk bij vreemde woorden de moeilijke kantjes afronden het niet hebben over de “Discalsen”, maar over “De Schalse”.

## **6 Januari 1765**

Geboorte van Graaf Philippe de Lens.

Zie “Ghendtsche Tydinghen” - 2002 - N° 6 - pp.367-368



Kerk van de Discalsen: Interieur.



Kerk van de Discipelen.  
De Preekstoel.

## **6 Januari 1800**

30 Priesters die nog vastgehouden werden bij de Alexianen worden op bevel van Napoleon vrijgelaten.

## **6 Januari 1861**

Geboorte van Victor Horta.

Zie Ghendtsche Tydinghen 2007, nr 5 – pp. 318-319.

## **6 Januari 1954**

Dood van Leonard De Buck. (De vader van Walter).

Hij werd geboren op Meulestee in 1874.

Gaf lessen aan de Academie. Was gedurende 3 jaar werkzaam in het atelier van Van Biesbroeck Sr. en had ook enkele jaren lessen gevolgd in de schildersklas van Jean Delvin. Net zoals zijn zoon, de kunstschilder Raphaël, had hij zijn atelier in de gewezen Infirmierie van de Vrouwebroers in het Patershol

Hij maakte de portretten van de laatste drie voorzitters van de schuttersmaatschappij “Willem Tell”: Karel Inghels, Jan Van Damme en Alfons Collumbien.

Van hem hangt in het Museum voor Schone Kunsten een doek "Ontmoedigd".  
Catalogusnummer 87

## **6 Januari 1978**

Het gewezen populaire café “Het Voske” op de Nederkouter, rechtover de Savaanstraat, stort volledig in.

Het had definitief zijn deuren gesloten op 4 Januari 1975.

Het was een van die oude Gentse herbergen die door iedereen gekend was.

Het was o.m. het stamcafé van Kromme Seys, de Burgemeester van ‘t Zieklien, die er zijn maatschappij “De Rarekiek” stichtte.

## **6 Januari 1982**

Dood van de “Gentse Feestenfiguur” Don Camillo.

Zie “Ghendtsche Tydinghen” - 2012 - N° 5 - pp. 447-448

Hugo Collumbien