

AAN DE BRUGSE POORT: EEN KLEURRIJKE FAMILIE IN DE VIJFTIGER JAREN

1. Giele en Pelagie

Telkens wanneer mijn nonkel Guillaume het nodige aantal pinten had gedronken, begon hij ongevraagd het ander cliënteel in één van zijn stamcafés te vergasten op een voorstelling met Pelagie. Pelagie haalde hij dan gewoon uit zijn zak en hij deed haar allerlei kunstjes uitvoeren, zoals door hoepels springen, koordlopen en –dansen, touwtje springen, trapezewerk, enz. Soms trok hij bij een dame met lang haar na wat zoeken een goed haar uit, voor het koordlopen. Als kind van nog geen tien jaar oud keek ik altijd vol spanning en met gemengde gevoelens naar het optreden van Pelagie, bang dat zij zou vallen maar ook hopen dat zij dan in een glas bier zou vallen, wat meestal na een tiental minuten het geval was. Haar grootte vormde geen probleem, maar ik heb u nog niet gezegd dat Pelagie, naast al haar acrobatenkunsten, ook nog de gave van de onzichtbaarheid bezat. Als kind heb ik altijd gedacht (ik denk dat nog) dat het een soort onzichtbare vlo was, ik heb eigenlijk nooit aan de echtheid van Pelagie getwijfeld (het geloof kan bergen verzetten, dat is bekend). Wat er ook van zij, paaldansen en striptease bestonden toen nog niet: zichtbaar of onzichtbaar, het was niet echt belangrijk voor haar nummer.

Van zodra zij in een glas viel schepte mijn nonkel er haar vlug uit met twee vingers. De eigenaar van de consumptie stelde hij gerust door naar de cafetier te roepen “Gust, geef ne kier een vesse pinte veur Lowie!” waarop mijn tante Caroline onmiddellijk naar hem riep “Gielioom, ge goat ze toch were nie uitdrinke!” en mijn nonkel “Karlien, z’es betoald, we keune da toch nie loate stoan”. Eerst vele jaren later heb ik mij afgevraagd of Pelagie toevallig of met opzet in die bierglazen is gesukkeld.

Nadat mijn nonkel haar van de verdrinkingsdood had gered en de pint snel leeggedronken, zette Pelagie haar nummer gewoon verder. Aangemoedigd door de ijver van zijn medewerkster zette mijn nonkel – “Giele” voor de habitués van het cafe – zijn act met vernieuwde fantasie verder. Het zweet stond hem op het voorhoofd en de nummers werden altijd maar ingewikkelder en gevaarlijker, zodat ik bijwijlen helemaal de draad kwijt was. Ik was nochtans de meest aandachtige toeschouwer, de meeste andere aanwezigen hielden het stilaan voor bekeken. Doch Giele en Pelagie wisten van geen ophouden, ik kreeg zelfs de indruk dat er weldra een nieuw ongeval ging gebeuren want mijn nonkel lonkte verdacht veel naar een glas “Meirezieke” (dat was bier van

de brouwerij Meiresonne, maar de meeste Gentenaars hadden gekozen voor een andere naam, misschien was dat bier wel wat bitter). “Frans, zeg gai ne kier tegen Gieloom da tij moe ophèwe,” riep mijn tante Caroline naar mijn andere nonkel. “Giele hoe est toch meugelijk,” zei nonkel Frans met een afkeurend gezicht (dat was één van de weinige dingen die hij goed kon), “de mensen ender genoeg van.”

Met spijt stak Giele Pelagie opnieuw in zijn jaszak, samen met de koorden, trapezes, hoepels en veel andere accessoires (ook allemaal onzichtbaar, dat had zo zijn voordelen). “Kom, we goan noar huis, Zannit,” zei mijn tante Caroline tegen haar zus Jeannette, de echtgenote van Frans. Waarop zij samen met mijn ouders en ikzelf het café verlieten.

’s Avonds lag ik in mijn bed nog na te denken over het spektakel alvorens ik in slaap viel. Ik trachtte nieuwe nummers te bedenken, maar dat was toch niet zo eenvoudig. Daardoor groeide mijn respect voor mijn nonkel Guillaume en dat is tot op de dag van vandaag, meer dan zestig jaar later, zo gebleven.

Dat alles speelde zich af rond de jaren vijftig in de regio Wondelgemstraat – Ferrerlaan, Gent.

Eric Vermeirsch

Meirezieke: “zieken” = urineren - “zieke” = urine

BIBLIOGRAFIE

In het tijdschrift “**INTERBELLUM**” van Mei-Juni 2014 verscheen een artikel over het Lederdrijfwerk en de Architectuur van de Gebroeders François en Félicien Bilsen in Gent..

Pro memorie: men kan lid worden van deze vereniging mits een jaarlijkse bijdrage van 15 € op rekening BE 84 .0680.8511.1059.

Wie verdere inlichtingen wenst, kan contact nemen met de voorzitter Norbert Poulain - Olijfstraat 69 - 9000 Gent. Tel. 09.226.79.46