

## LEZERS SCHRIJVEN ONS

### Van de heer Peter Van Keymeulen

In verband met mijn artikel over *Andries de Baviere*, verschenen in nr. 6 van 2013, heb ik nog een aanvulling en deze keer een heuglijke. Sanderus' *Verheerlijkt Vlaandre* was ik helemaal uit het oog verloren bij het schrijven van dat artikel. Dat heb ik onlangs bekeken en zijn gegevens bevestigen **twee zaken**:

1. Het kasteel te Kaprijke is inderdaad verbouwd door Andries de Baviere, "een zeer geleert man", en bleef in handen van de erfgenamen (zoon Jakob wordt expliciet vernoemd) ten minste tot Sanderus' tijd; dat is toch bijna een eeuw en een aantal generaties.

2. Nog belangrijker is dat bij de 'adellijke' en/of 'uitmuntende' geslachten van Gent de familie **Bavieres** (sic) uitdrukkelijk vermeld wordt. Dat bevestigt het bestaan van een voortgezette patricische lijn.

Er zijn wat bedenkingen bij zijn lijst: Sanderus geeft meer dan honderd namen van geslachten. In zijn inleiding tot die alfabetische lijst spreekt hij wel van *adellijk* maar ook van *uitmuntend* en *doorluchtig* en duidt adellijk ook aan als een morele kwalificatie, een deugd.

Hij bedoelt dus niet altijd letterlijk van adel maar dat de familie hoorde bij de *doorluchtige* Gentse geslachten in Sanderus' tijd wordt bevestigd.

Hierna de referenties en citaten:

Sanderus, A., *Verheerlijkt Vlaandre*, Antwerpen 2007 (1641-1644, 1735), Eerste Deel, p. 229.

Onder de hoofding 'De Stad Kaprijke: "Niet verre van onze L. Vrouwe Kerken Oosten, ziet men het Kasteel in een vermaakelyken Oord gelegen: Het is door Andries Bavar (sic!), een zeer geleert Man, vergroot, en op den Geevel leest men het volgende Latynsche Opschrift: *Deus nobis haec otia fecit* (God heeft ons deze Rustplaats gegeven). Jakob Bavar, Zoon van voornoemden erfde het van zynen Vader, en zedert is het aan desselfs Nakomelingen gebleeven'.

Sanderus, A., o. c. Eerste Deel, pp. 130/131. 'Adelyke Geslachten van Gendt', o.m.: **Bavieres**

## Van de heer Danny Mattens

In het vorige nummer GT 2014 nr. 2 vielen helemaal onderaan op de laatste bladzijde de vijf laatste woordjes weg uit de aanvulling van Danny Mattens bij zijn eerder artikel over het Commersgemet en de eigenaar daarvan. We geven hieronder als correctie de hele tekst weer.

Over Jacop de Commere valt ook nog te zeggen dat hij in vier jaar tijd (1528-1532) 23 keer optrad als adviseur in erfeniskwesties. Zijn functie wordt omschreven als coustumier deser stede (d.i. uiteraard Gent). Ook zijn zoon, Jan, nam deze functie waar. Zie hierover bijvoorbeeld bij E.M. Meijers, *Het ligurische erfrecht in de Nederlanden. Deel III. Het Oost-Vlaamsche erfrecht. Bijlagen* (1936).

Waarmee nog maar eens is aangetoond dat Jacop de Commere geen kleine jongen was en wel degelijk de juridische wegen kende.

## VRAAG EN ANTWOORD

De heer **Hubert Keuppens** van de Heemkundige Kring Wetteren is op zoek naar de locatie van een flink uit de kluiten gewassen villa in het Gentse die door de Duitsers tijdens Wereldoorlog II zou gebruikt geweest zijn als lazaret. Peter Steenhaut van de Dienst Stadsarcheologie meende op één van de foto's het torenstompje van de Sint-Jozefkerk in de Wondelgemstraat te herkennen. Lezers die meer weten kunnen contact opnemen met de redactie.

