

NIEUWE TIJDEN, ANDERE ZEDEN...

VOOR U VERZAMELD UIT 31600 EDITIES VAN DE GAZETTE VAN GENT

4 juni 1821

Het voorwerp van alle gesprekken is de verbeeldingsloze rasheid waarmede de overtocht van Brussel naar Gent is geschied met een diligentie bespannen met vier paarden.

De heer Seghers, één van de aannemers, was verleden vrijdag om twaalf uur precies uit Brussel vertrokken en vijf minuten na drie uur op de Kouter binnen deze stad, aldus na de weg te hebben afgelegd in de tijd van drie uren, hetwelk ongeloofbaar is en nochtans de waarheid is.

Zijne Excellentie de gouverneur van deze provincie werd hiervan onderricht en heeft hem bij brief van 2 dezer verboden van voortaan met zulk een grote spoed de weg af te rijden en daartoe de tijd te gebruiken zoals het bij zijn octrooi is vastgesteld.

16 februari 1839

Marie de Miere, verkoopster van maccarons en spekken, in staat van dronkenschap zijnde, is eergisteren aan het uiteinde van de Veerstraat in de grep gevallen en in de modder verstikt.

26 november 1848

De inwoners van de Veldstraat klagen over de veelvuldige, ontuchtige vrouwlieden die 's avonds de straat belegeren, post vatten op de plankieren en aldaar de schaamtelooste gesprekken houden.

Het is namelijk van de hoek aan de Hoornstraat tot verder naar het Recolettenplein dat men die beklotte nymphen aantreft. Zij bepalen zich niet alleen met de voorbijgaande manspersonen na te roepen, maar jagen de damen van voor de tribunen der magazijnen en de winkeljuffers uit hun kantoor door hun wulpse praat.

19 november 1852

De kapiteins van de op de Mississippi varende stoomboten gebruiken geen negers tot stoker omdat wanneer de ketel springt, en dat gebeurt niet zelden, niet alleen de neger, maar ook de grote som welke hij heeft gekost, verloren gaat.

Een Belg of andere blanke komt goedkoper uit. Men geeft hem een dollar daags en wanneer hij in de lucht vliegt schiet men alleen het daggeld er bij in.

17 september 1864

Men beweert dat het post-scriptum van een vrouwenbrief altijd het gewichtigste deel van de inhoud is...

27 november 1870

Honderd jaar geleden kondigde het parlement van Parijs de volgende akte af: “De vrouw die in de banden des huwelijks eenen mannenlijken onderdaan van zijne Majesteit zal gelokt hebben door roodsel, blanketsel, reukwerk, kunsttanden, valsche haren, opvulsel, ijzeren keurslijven, rokken met hoepels, schoenen met hooge hieltsjes en valsche heupen, zal vervolgd worden voor tooverij en het huwelijk zal verbroken als onwettig”.

Indien deze act in onze dagen nog kracht van wet had, dan zouden de rechtbanken meer zogezegde toverheksen dan dieven te vonnissen hebben want vele van onze tegenwoordige vrouwtjes gebruiken die middeltjes om zich schoon te maken!

4 juli 1872

Al de lieve dames die het volstrekt nodig oordelen om een massa vals haar te dragen waarboven een hoed met verscheidene verdiepingen gebouwd wordt en dit monument volledigen met hopen bloemen en lentegroen, groot genoeg om een ganse veestal te spijzen, worden zeer beleeflijk verzocht, wanneer zij in de schouwburg zijn, van achter op hun coiffuur ook het libretto of de partituur van het gespeelde stuk te steken, opdat de heren, die achter haar zitten, toch iets zouden weten van hetgene op het toneel gebeurt.

15 februari 1875

Wij hebben er reeds dikwijls over geschreven en onze verontwaardiging over uitgedrukt en zullen niet ophouden het te doen zolang de politie geen maatregelen neemt om de schandelijke aanslag tegen de zeden, die gedurende de karnavaldagen ongestraft gepleegd worden te beletten.

Wij willen spreken over het zingen van walgelijk slechte liedjes langs de straten. Dit jaar is het alle palen te buiten gegaan en als het zo voort duurt zullen alle treffelijke vrouwen en jonge dochters voortaan de karnavaldagen niet meer kunnen uitgaan, want elk ogenblik worden hun kiese en kuise gevoelens gekrenkt door de onzedelijke liedjes.

Elk ogenblik zijn zij blootgesteld aan het horen van dingen die haar doen blozen. De politie zou de zangers van slechte straatliederen moeten vervolgen. Enige voorbeelden zouden weldra voldoende zijn om een einde te stellen aan het feit waarover alle treffelijke lieden terecht klagen.

Dat men zinge en dat men zich vermake, daar hebben wij niets op tegen, maar dat het ten minste op een deftige wijze zij.

27 oktober 1883

De heropening der leergangen aan onze hogescholen heeft aan de rectoren van die inrichtingen gelegenheid verschaft om enige belangrijke punten te behandelen. Onder andere één van onmiddellijk en praktisch belang: het hoger onderricht der vrouwen.

De toelating tot onze inrichtingen van hoger onderwijs acht prof. Huxly met vele anderen een wezenlijke omwenteling in ons schoolwezen. Twee landen hebben het voorbeeld gegeven tot die hervorming: Engeland en de Verenigde Staten van Noord-Amerika.

In ons land groeit het getal der vrouwelijke leerlingen met snelheid aan. Gent heeft dit jaar voor de eerste maal een vrouwelijke student in de natuurwetenschappen gehad. Brussel telde zeven vrouwelijke studenten: vijf in de natuurkundige wetenschappen, één in de artseneijkunde en één in de wijsbegeerte.

Een afzonderlijke zaal wordt ter beschikking gesteld om er de tussenpozen van de ene les tot de andere door te brengen.

Overall roemt men de vlijt en de aanleg der jonge dames. Overall onderscheiden zij zich in de examens. Nergens eindelijk heeft haar samenzijn met de mannelijke studenten de zwaarigheden opgeleverd die men vreesde. Overall integendeel heeft hare tegenwoordigheid een heilzame invloed ten gevolge gehad op hare medeleerlingen van het sterkere geslacht.

In het leven zowel als in de school is iedere deskundige van oordeel dat het hoger onderricht aan de vrouwen toebedeeld, gunstig gewerkt heeft en degelijke vruchten heeft gedragen.

De vrees voor vermindering der liefvalligheid bij de ernstiger ontwikkelde vrouw zal ook wel blijken ijdel te zijn. Onze studentinnen en doctressen, zegde prof. Huxly, zullen niet minder bevallig zijn omdat zij wat meer weten. Hare blonde haren zullen niet minder bekoorlijk krullen rond haar hoofd omdat er in dit hoofd wat meer hersenen zitten.

5 januari 1900

Het jaarcijfer 00 dat door het postbestuur aanvaard is zal de geschiedkundigen en oudheidkundigen der toekomst erg in verlegenheid brengen. Hoe zullen zij weten of het 1800 of 1900 betreft? En zullen er in het jaar 2000 weer de twee nullen mogen gebruikt worden?

31 maart 1904

De tenten op de foor beginnen opgebroken te worden. Degene die gewoonlijk “De Vuile Teljoore” wordt genoemd is ook reeds ontruimd en naar de Sint-Pieters-statie gevoerd.

Het schijnt dat sommige Gentse meisjes een contract gesloten hebben met de eigenaar van de tent om met hem mee te gaan. Een meisje uit de Brugsepoort was op het punt te vertrekken met de troep, toen haar moeder in de statie kwam en haar kind opeiste.

Men was niet al te gereed het meisje te laten vertrekken, doch de politie werd er bijgehaald en de “Congoleesche” moest mee.

Twee broeders uit de Sint-Lievensstraat hebben het nog korter aan boord gelegd en hun zuster, slechts zeventien jaar oud, met geweld naar huis overgebracht.

15 mei 1911

Gisteren rond 12 uur werd de Kouter in rep en roer gesteld. Wij zagen eensklaps een stroom volk afkomen van de kant van de Beurs en bemerkten een vrouw die een broek-rok droeg.

Er was een waar gedrang want iedereen wou de vrouw zien. Enige personen vonden er zelfs vermaak in haar na te roepen, zodat ze spoedig aanstalten maakte om weg te geraken.

Erik De Keukeleire
