

FOTO'S VAN DE GENTSE BARAKKEN

Schenking De Coeyere

De vereniging van Oost-Vlaamse volkskundigen (KBOV), Kraanlei 65, Gent, ontving van Daniël De Coeyere een belangrijke schenking van onder andere meer dan 160 foto's van Gentse barakken. Het zijn alle foto's van individuele barakken genomen in opdracht van de Stad in jaren 1962-1967 en die om een of andere reden op een rommelmarkt terecht waren gekomen.

Een woordje uitleg over dit bijzonder verschijnsel. In de jaren na wereldoorlog I werden in Gent een duizendtal (!) houten barakken ('noodwoningen') gebouwd om enigszins te voldoen aan de grote woningnood. Die huisjes waren eigenlijk bestemd voor de verwoeste frontstreek, maar omdat de heropbouw daar zeer snel verliep, mochten die gemakkelijk demonteerbare constructies verhuizen naar de steden in het binnenland, vooral naar Gent. Er werden daarnaast ook nieuwe geconstrueerd. De huisjes werden meestal in groepen of rijen opgetrokken. De grootste concentratie stond aan weerszijden van de Afrikalaan, maar er waren ook aanzienlijke aantallen te vinden aan de Gordunakaai, aan de Francisco Ferrerlaan, de Kerselaar-, Dahlia- en de Mimosastraat in de Bloemekenswijk.

Hoewel de bouwseltjes bedoeld waren om slechts enkele jaren mee te gaan verdwenen ze pas in de jaren zestig aan snel tempo. Het waren de voorgangers van de sociale hoogbouw aan de Watersportbaan, de Ferrerlaan, Maïsstraat en Afrikalaan. Enkel op deze laatste plek werden na de afbraak gelijkaardige, maar veel mooier en degelijker kleine bungalowtjes gebouwd. Samen met de Vikingtoren herinneren ze aan die bladzijde uit de geschiedenis van 'arm Gent', definitief omgedraaid, ... hopen we.

In het zusterijdschrift *Van Mensen & Dingen* (jg. 13, 2015 nr. 1, p. 7-11) verscheen op aansturen van wijlen André Verbeke en aan de hand van foto's en documenten uit zijn collectie een artikel 'Oorlogsbarakken in de Gentse stadstrand (1923-1971)'. Het nummer waarin ook heel wat te lezen valt over de Gentse citeetjes en logementshuizen, kan verkregen worden tegen zes euro in de volkskundige bibliotheek van de KBOV boven de kapel van het Huis van Alijn aan de Kraanlei op woens- en vrijdagmiddag. (Best vooraf een mail-

tje aan info@kbov.be).

De foto's zelf werden door KBOV overgemaakt aan het Stadsarchief Gent, de daarvoor verplichte en wettelijke bewaarplaats, vermits het hier gaat om documenten die tot het openbaar domein behoren! De foto's kan u in de Zwarte Doos (SAG) raadplegen.

De foto hierbij toont een van de barakken aan de Afrikalaan.

