

VOORWOORD

Met een artikel van Elwin Hofman en Willy Coolsaet verschijnt het derde nummer van volume 25 van *De uil*. In ons vorig nummer kondigden wij een themanummer aan over 'neo-marxisme' met onder andere teksten van Rob Devos, Barbara Haverhals, Matthias Lievens, Anneleen Masschelein, Stijn Oosterlynck en Isabelle Stengers. Omdat de eindredactie van het themanummer wat meer aandacht vraagt dan vooraf werd ingeschat, wordt de publicatie van dat nummer verschoven naar december. In elk geval heb je dat nummer tegood.

In dit nummer brengen we een aantal opmerkelijke kritische besprekingen, en dit van Paul van Tongerens laatste Nietzscheboek *Het Europese nihilisme*, Ignaas Devisch' *Ligt de waarheid in het midden? Nadenken in Wolvenskoekoeksoord* en Michael Sandels *Pleidooi voor volmaaktheid*. Als uitsmijter brengen we een interview van Sonja Lavaert met Jonathan Israel en dit geflankeerd door een recensie van zijn laatste in het Nederlands vertaalde publicatie: *Revolutie van het denken. Radicale verlichting in de wortels van onze democratie*.

Een aantal abonnees contacteerden ons met terechte vragen over onze website. Dit jaar werd de keuze gemaakt om *De uil* in eigen beheer uit te geven en eerst de publicatie van onze nummers te garanderen. Een tweede zaak was de website en op dit moment wordt eraan gewerkt. We hopen met het verschijnen van ons eerste nummer (volume 26) in februari onze website operationeel te hebben.

De redactie