

VOORWOORD

Wanneer filosofie de vraag stelt naar de vraag, dan moet de filosofie ook de vraag naar zichzelf stellen. Uiteraard stelt zich de vraag naar de zin van een dergelijk vragen. In het boek *De ivoren toren. Pleidooi voor een hardnekkige filosofie*, uitgegeven bij Klement/Pelckmans, waarschuwt Ignaas Devisch ons voor een filosofie die maar al te snel een antwoord geeft op de vraag naar zin. Wanneer we de filosofie opvatten als een eenvoudige zinzoekmachine, dan zijn we de vraag naar de vraag al voorbij.

Wat kan dan de zin zijn van zoiets als *De uil van Minerva*? Is het zinvol om een forum te bieden voor teksten waar men zoekt naar de vraag? In een eerste bijdrage toont Erik Meganck hoe Sam IJsseling als Augustijn, onder invloed van de Franse filosofie, zijn monotheïsme problematiseert en zich de vraag stelt naar de mogelijkheid van een polytheïsme. Vanuit het Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte introduceert hij hiermee de Franse filosofie in Vlaanderen. Uit Eriks gesprek met Sam spreekt een authentiek zoeken naar de vraag. In een tweede bijdrage vertrekt onze ouderdomsdeken Jacques De Visscher vanuit de vraag naar de -ismen. Een suffix waar de geschiedenis van de filosofie vol van loopt. Ook hier komt opnieuw de vraag om de hoek piepen. Zo besluit Jacques: "Is het geen illusie te menen dat de fenomenen van de werkelijkheid zich laten omklemmen door machtige 'ismen'?" Als laatste ontleedt Joris van Gorkom Kants wellustprincipe als een toegang tot de vraag.

Met dit nummer beëindigen we het 27ste Volume van *De uil*. We geven nog even mee wat men van het volgende volume mag verwachten. Vanaf maart 2015 gaat *De uil* volledig online. We bouwen verder onze website uit waardoor onze artikels ook (maar niet enkel) digitaal beschikbaar worden. Tevens zit er een themanummer over de Nederlandse filosoof Kees Jan Brons en de Franse filosoof Bernard Stiegler in de pijplijn.

Het beëindigen van het 27ste Volume betekent echter nog meer. Ook onze abonnees kunnen zich de zinvolheid van onze vraag naar de vraag stellen. Ingesloten vindt u alle info waarmee u verder kan.

Henk VANDAELE (Kemmel)