



Jozef Chalmet bij een bezoek aan een ouderlingentehuis ter gelegenheid van 25 jaar burgemeesterschap van Zelzate

Archief Jozef Chalmet

Piet Creve, departement Archief AMSAB

Tussen de bekende namen uit de socialistische geschiedenis en de veelal anonieme basismilitanten ligt het middenveld van hen die "professioneel geëngageerd" waren binnen één of meestal meerdere geledingen van de socialistische beweging. Hun belang ontlenen zij vooral aan de lokale of regionale rol die ze speelden. Uit die wat grijze groep springen toch een aantal figuren in het oog. Zij krijgen kleur door de specifieke omstandigheden waarin ze actief waren of door heel eigen, soms weinig evidente interesses.

Zo een kleurrijk figuur is Jozef Chalmet, de stamvader van de socialistische beweging in Zelzate en omgeving⁽¹⁾. Na de Eerste Wereldoorlog bouwde hij op zeer korte tijd een succesrijke syndicale werking uit. Deze vormde de basis voor een politieke doorbraak en een netwerk van socialistische organisaties. Als volksvertegenwoordiger sinds 1925 en burgemeester sinds 1933, bleef hij tot zijn dood in 1962 de dominante figuur in de socialistische wereld van Zelzate

en de dorpen errond.

Niet alleen slaagde Chalmet erin het socialisme leven in te blazen in een omgeving die een weinig geschikte voedingsbodem leek; hij had ook een aantal uitgesproken belangstellingspunten. Zo getuigde hij vooral voor de Tweede Wereldoorlog van een pacifistische instelling. Voorts was hij één van de zeldzame socialistische pleitbezorgers van de landbouwbevolking en hun specifieke problemen. Hij speelde ook een leidende rol in de religieus-socialistische beweging⁽²⁾.

Helaas is van deze fascinerende figuur - voorlopig - weinig archiefmateriaal gekend. Wat nu voor consultatie beschikbaar is, biedt slechts een fragmentair beeld van Chalmet als politicus en als mens. Het gaat vooral om stukken uit de familiale sfeer en om propaganda voor de gemeenteraadsverkiezingen.

(1) P. CREVE, De uitbouw van de socialistische beweging in het Belgische gedeelte van de Vier Ambachten tot 1940, in: *Over den Vier Ambachten: 750 jaar Keure, 500 jaar Graaf Jansdijk*, pp.477-480.

(2) P. LOOTENS, *Het religieus socialisme in België (1918-1940). Socialisme en godsdienst tussen de twee wereldoorlogen - een status questionis*, Gent, Rijksuniversiteit, 1977.