

### **Fotoreportage Geert Bonne**

Dit is de tweede fotoreportage in onze reeks. Zoals vorig jaar aangekondigd, willen wij u in deze rubriek laten kennismaken met mooie historische fotocollecties, maar ook met werk van fotografen van vandaag.

In deze reportage stellen wij u Geert Bonne voor, één van de huisfotografen van het AMSAB.

Geert Bonne is een Gentenaar, geboren op 1 september 1967. Hij volgde de opleiding fotografie aan het Hoger Instituut voor Grafisch Onderwijs te Mariakerke. Tijdens zijn vele tochten in het weekend ontdekt hij dat de mens zijn favoriete onderwerp is om te observeren en te fotograferen. Het liefst in zijn natuurlijke omgeving en niet ergens in een donkere studio.

De mens tijdens zijn dagdagelijkse bezigheden, zoals de arbeider/ster in de fabriek, de huisvrouw/man in de keuken, de kinderen op school, ... De mens in zijn vrije tijd, bij het beoefenen van sport, het feesten,...

De foto's gepubliceerd in *Brood & Rozen* zijn gemaakt in de wat volkse buurten van Gent. Het zijn momentopnames uit het leven van zowel autochtonen als allochtonen, soms in dezelfde straat of omgeving, soms samen, maar meestal apart...













