



**ANTILAWA AIWEEK**

**24 Nov.-1 Dec.**

**MEER STILTE =**

**De antilawaaiweek van 1935**

Rik Hemmerijckx, Amsab

Stilte. Rust. Heb je er al eens bij stilgestaan hoe moeilijk het vandaag geworden is om gewoon een dag in stilte te kunnen doorbrengen? Lawaai is een permanent gegeven geworden. Het geronk van auto's in de stad is alom tegenwoordig en ook op het platteland of in de natuur zijn de stiltegordels verworden tot eilanden in een zee van lawaai. In 1935 hoopte men het lawaai nog tegen te gaan met het organiseren van een 'antilawaaiweek'. Vandaag is het al bijna onmogelijk geworden een antilawaai-uur te organiseren. Geniet intussen van deze prachtige affiche, ooit ontworpen door Frans Masereel, en vergeet even het lawaai.