

HET WERKERSBELANG

LIBERAAL DEMOKRATISCH WEEKBLAD

Door
Demokratie:
Vooruitgang!

Beheer en Redactie: « LIBERAAL VOLKSHUIS », 42, Volkstraat, 42, Antwerpen.

Volkswil
maakt Wet!

TELEFOON 2976

Abonnementsprijs: 2 franken per jaar
VOORAF BETALBAAR

Brieven en Mededeelingen
inzenden ten laatste den MAANDAG van elke week

Aankondigingen volgens overeenkomst!

WERKLIEDEN aller partijen, huldigt op

1^{STEN} MEI

den ARBEID en den WERELDVREDE!



De blauwe 1 Mei

Paule Verbruggen, Amsab

Hoewel de laatste jaren 1 mei meer en meer gerecupereerd wordt door andere politieke - meestal extreem rechtse - bewegingen, werd en wordt die feestdag doorgaans geassocieerd met de 'roden'. Onterecht, zo blijkt. Op zijn zoektocht naar materiaal over Antwerpse artsen vond prof. Karel Van Acker in het liberale dagblad *Het Werkersbelang* (Stadsbibliotheek Antwerpen) verschillende verwijzingen naar 1 mei. *Het Werkersbelang* was de spreekbuis van de Liberale Werkliedenmaatschappij Help U Zelve in Antwerpen die rond 1903 aansloot bij de Liberale Volkspartij. De Liberale Volkspartij was Vlaamsgezind van strekking, antiklerikaal, antiroyalistisch en antimilitaristisch. Ze had een eigen mutualiteit en een coöperatieve bakkerij, brouwerij, apotheek en drukkerij. Vanaf 1908 richtte ze ook een levensverzekeringsmaatschappij op. Daarnaast had ze afdelingen voor 'vermaak' zoals harmonie, zang en toneel.

Het meinummer van *Het Werkersbelang* van 1907 was volledig gewijd aan het 1-meifeest. De voorpagina (zie illustratie) was mooi blauw gekleurd met een allegorische tekening die sterk aan de socialistische symboliek refereert (de bijenkorf, de zaaier, de arbeider...). Het feest werd georganiseerd door de Federatie van Onafhankelijke Vakbonden van Antwerpen en de Liberale Volkspartij. In 1910 deed zich binnen de federatie een breuk voor met de socialisten en vanaf dan vierden de liberalen alleen. In *Het Werkersbelang* van 1 mei 1911 lezen we: "*Op de 1sten Mei houden alle vooruitziende en democratische hand- en geestesarbeiders feest. De Liberale Volkspartij en Kies- en propagandawerking Help U Zelve zullen zoals verleden jaar dit feest ter eere van den arbeid op eigen hand vieren. Vroegere jaren vierden wij den Eersten Mei te zamen met de Federatie der Onafhankelijke Vakbonden en was het een echt verbroederingsfeest. Sinds de socialisten echter den scepter zwaaien en hunnen alleenheerschappij doen gevoelen in het uitvoerend bestuur dier federatie, werden wij niet meer opgeroepen om mede het Eerste Meifeest in te richten. Wij zullen ons hierover niet beklagen, we zien maar al te goed dat de oorzaak van onze uitsluiting enkel onze politieke gedachten geldt die sommige socialisten niet kunnen velen*".

In 1913 werd in het Liberale Volkshuis een 1-meifeest georganiseerd voor alle leden die deelgenomen hadden aan de werkstaking voor algemeen enkelvoudig stemrecht. De laatste verwijzing naar 1 mei vinden we terug in 1914.

Volgens medewerkers van het Liberaal Archief werd 1 mei bij de liberalen echter nog lang daarna, soms zelfs tot in de jaren '90 gevierd, niet alleen in Antwerpen, maar ook in verschillende andere steden zoals Aalst, Gent... We wachten op verdere opzoekingen om ons 'blauw' verhaal te vervolgen.