



Bibliotheekschool Gent op bezoek

Omar Van Hoeylandt, Amsab-ISG

Sinds 2001 komen jaarlijks studenten van de Bibliotheekschool Gent op studiebezoek in Amsab-ISG. Het gaat telkens om twee groepen van circa twintig studenten die zich tijdens hun opleiding komen informeren over de handel en wandel van onze instelling. Dat is niet zonder belang voor Amsab-ISG. Deze mensen komen vroeg of laat als bibliothecaris (m/v) of als documentalist (m/v) aan de bak (aan de infobalie laat ons hopen). Bibliothecarissen vervullen meer dan voorheen een schakelfunctie tussen gebruikers en informatie in welke vorm en op welke plaats die zich ook mag bevinden. Als je bovendien bij navraag merkt dat het merendeel van deze studenten Amsab-ISG nauwelijks kent is dat een lacune die wij kunnen (moeten) opvullen. Aan de enthousiaste reacties achteraf - het plotse besef dat hier zoveel historisch uiterst waardevol materiaal wordt bewaard - kan je redelijkerwijs hopen dat zij als toekomstige 'informatiebemiddelaars' mensen, op zoek naar bronnen over de geschiedenis van linkse en progressieve sociale bewegingen, de weg wijzen naar Amsab-ISG.

Aan sommige studenten werd de opdracht gegeven een presentatie te maken van Amsab-ISG. De resultaten zijn op z'n minst fantasierijk. Affiches, powerpoint presentaties, of een bierviltje met de wervende tekst: "Zit u op een schat? Amsab wil uw schatbewaarder zijn."

**In de achtertuin van Uncle Sam:
solidariteit met Centraal-Amerika.
Romerodag, Brugge, 19 maart 2005**

Piet Creve, Amsab-ISG

Op 19 maart werd in Brugge de 25e Romerodag georganiseerd. Aartsbisschop Romero van El Salvador werd in 1980 tijdens een kerkdienst vermoord door een extreem-rechts commando. Al bij leven was Romero uitgegroeid tot een van de belangrijkste symbolen van de strijd tegen de vele plagen die El Salvador en de andere Centraal-Amerikaanse staten teisterden: systematische schendingen van de mensenrechten, een ontstellende kloof tussen arm en rijk en de blijvende schatplichtigheid van de lokale regimes aan de Noord-Amerikaanse broodheer.

In Vlaanderen bestaat al decennialang een warme belangstelling voor het lot van de bevolking in Midden-Amerika. Rond nagenoeg elk land uit de regio ontstond een solidariteitscomité, soms zelfs meer dan één. Vaak vonden die comités elkaar bij het organiseren van gemeenschappelijke acties, bijvoorbeeld tegen de permanente interventie van de Verenigde Staten. Veel Vlamingen trokken naar Midden-Amerika en engageerden zich op uiteenlopende wijze: van hulpbrigades bij de lokale koffieoogsten over langere engagementen in ontwikkelingsprojecten tot effectieve participatie in de lokale guerrillabewegingen. Dat dit letterlijk een zaak van leven of dood was, bewijzen de ontvoeringen van en moorden op buitenlanders die de kant van de bevolking kozen. Vooral religieuzen werden gevisceerd.