

De Rode Wandeling.
Wandelbrochure door Rood Gent

Hans Mortelmans, Amsab-ISG



Ons Huis op de Vrijdagmarkt en het Feestlokaal van Vooruit in de St.-Pietersnieuwstraat zijn de blikvangers van het Rode Gent. Zij kunnen in monumentaliteit en bekendheid wedijveren met de Gentse torens, middeleeuwse stenen en abdijen. Vooral buitenlandse toeristen reageren vaak verbaasd wanneer zij op het grootse gebouw van de Vrijdagmarkt de leuze 'Werklieden aller landen, vereenigt U!' lezen. Welk verband is er tussen deze tempels en de sociale strijd van de proletariërs? Wat is het verhaal achter die rijkversierde pronkgevels? Op deze vragen wil de brochure *De Rode Wandeling* een antwoord geven.

Deze gids neemt je mee op een wandeling door Gent én door de tijd. Je stapt weer de 19e eeuw binnen, toen Gent een stad was waar vele duizenden mannen, vrouwen en kinderen in grote armoede leefden, in de schaduw van de mammoetfabrieken van de katoenbaronnen. Deze alomtegenwoordige sociale ongelijkheid bleek een ideale voedingsbodem voor het ontstaan van de arbeidersbeweging. Bovendien werd het dicht-slibbende centrum rond 1850 getroffen door epidemieën zoals tyfus en cholera. De Gentse burgerij begon te dromen van een nieuwe stad met brede boulevards en schouwburgen in plaats van beluiken, fabrieken en arbeidersverzet. Maar het was te laat! Met de aanvankelijk omstreden oprichting van de coöperatieve bakkerij Vooruit in 1880 kregen de Gentse sociaal-democraten een krachtig middel in handen om arbeiders te werven in de strijd voor het Algemeen Stemrecht. De socialisten wonnen terrein, zowel op politiek, sociaal als bouwkundig gebied. Ten tijde van de Gentse wereldtentoonstelling (1913) werd de stad gedomineerd door het rode patrimonium.

De brochure *De Rode Wandeling* vertelt heel in het kort het verhaal van een indrukwekkende socialistische geschiedenis, vol strijdvaardigheid en hoop. Maar in de eerste plaats biedt ze de gelegenheid om op eigen kracht het Gentse stadsweefsel te verkennen en de steeds veranderende perspectieven ervan te ervaren.

De brochure kost 3 euro en is te koop in Amsab-ISG.