



TWIJFEL ÉN BELOFTE ...

Voor eind 2008 enkele verhalen over mensen die streden tegen onrecht, zich verenigden om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen, of in een eerder persoonlijke zoektocht naar verandering streefden. Verhalen over ontgoocheling, verveling en twijfel. Maar ook over vriendschap, geloof en belofte.

Etienne Verhoeyen vertelt over Hermann Knüfken, een Duits zeeman wiens herinneringen onlangs werden uitgegeven. Knüfken was een 'linkse' communist die in 1935, na een bewogen verblijf in de Sovjet-Unie via Nederland in België terechtkwam. Hier werkte hij van 1936 tot 1939 voor de Internationale Transportfederatie (ITF). Als Duitse emigrant moest hij contacten leggen met Duitse zeelieden opdat, in geval van oorlog, hun schepen niet naar Duitsland zouden terugkeren. Het verhaal van een avontuurlijk leven dat eindigde in teleurstelling.

Evert Peeters laat ons kennismaken met de naakte archivaris van het archief van

de Internationale Naturisten Federatie in Berchem en voert ons zo mee naar de laat-19e-eeuwse en vroeg-20e-eeuwse Lebensreformbeweging, die bestond uit een bont allegaartje van vegetariërs, naturisten, hygiënisten, natuurgenezers ... Of hoe een radicale kritiek op de burgerlijke cultuur diezelfde cultuur hielp continueren.

Luc Peiren en Annelies Tollet hebben dit jaar een boek gemaakt over de honderdste verjaardag van respectievelijk de Algemene Centrale en de Voedingscentrale. Uit het bijna onuitputtelijk aantal beroepen dat zich bij de Algemene Centrale aansloot, licht Peiren dat van de haarkappers, om de eeuwigeschiedenis van de Centrale in de verf te zetten. Tollet van haar kant brengt haar boek over de Voedingscentrale in de aandacht met het dagboek van een kelner die vertelt over de oprichting van de Gentse afdeling van de Hotelcentrale.

Rik Hemmerijckx blikt terug op de voorbije mei '68-hype. Van de verschillende politieke



Postkaart uit het fotoalbum van het Duitse kamp voor Belgische krijgsgevangenen in Göttingen tijdens WO I (Amsab-ISG)

stromingen die daaruit voortvloeiden, was die van het maoïsme wellicht de meest specifieke. Die sloeg vooral aan bij een deel van de geradicaliseerde Vlaamse studenten van de K.U.Leuven, maar ook bij studenten van de Université Libre de Bruxelles (ULB) en van de Université Catholique de Louvain (UCL). Die Franstalige groep kreeg tot hiertoe nauwelijks aandacht in het onderzoek. Rik ging praten met Françoise Charlier en Dominique Meeùs, resp. UCL-student en -docent, die als arbeider in de fabriek gingen werken.

César van der Poel schrijft over zijn broer Pierre, die 30 jaar lang als journalist in het dagblad *Vooruit* werkte, en dit jaar overleed. De geschiedenis van de krant in een notendop.

Herman Balthazar en Rita Calcoen laten ons meubladeren in een merkwaardig fotoalbum dat in Amsab-ISG is beland. De foto's tonen een Duits modelkamp in Göttingen waar tijdens WO I Belgische krijgsgevangenen

verbleven. Een staaltje van Duitse propaganda, maar de foto's liegen niet: ze tonen ook gemis, angst en verveling.

En dan is er nog nieuws over het herverwerkte archief van de coöperatie sm Vooruit, over de filmcollectie van Amsab-ISG, over enkele nieuwe boeken en over de website van de vermaarde patisserie Bloch die in maart 2008 haar deuren sloot en waar 'le tout Gand' (zowel de – nog steeds – Franstalige Gentse bourgeois als de 'linkse' alternatieve-ling) boterkoeken kocht of zijn zaterdagse koffie dronk.

Een heel mooi nieuwjaar
met twijfel én belofte ...

Paule Verbruggen