

In 1999 schonk het echtpaar Schelfhout-De Clerck een reeks tekeningen van Renaat Braem aan Amsab-ISG. Het betreft een soort stripverhaal over de geschiedenis van Deurne. Irma De Clerck was daar onderwijzeres en kreeg de tekeningen van Braem om ze te gebruiken in de klas.

- p. 67: De eerste bewoner  
De keuze van de plaats
- p. 68: De verering van Thor door de vroegste Deurnenaars  
Prediking door de heilige Fredegandus
- p. 69: De vooruitgang der beschaving: de geestelijke ontgint de woeste gronden van Deurne  
De Noormannen importeren de eerste rudimenten der Germaanse beschaving te Deurne
- p. 70: Intocht der Vlamingen te Deurne, 1357  
De Antwerpse bouwers, verleid door het Schijnwater, graven de Herentalse vaart, 1480
- p. 71: De hertog van Alva propageert de Spaanse opvattingen over het christendom te Deurne, 1568  
De sanscullotten dansen de carmagnole rond de vrijheidsboom te Deurne, 1792
- p. 72: Scheiding van Deurne en Borgerhout, 1863  
Deurne ten tijde der *Verdunkelung*, 1942
- p. 73: Deurne tijdens de winter van 1963  
Deurne in 2000













