

Ten slotte moet gewezen worden op wat misschien nog de allergrootste kwaliteit is van dit werk: de illustraties. Het boek is waarlijk verbluffend mooi geïllustreerd. Er zijn honderden afbeeldingen opgenomen, in kleur en van hoge kwaliteit. De beelden zijn relevant gekozen en zodanig geplaatst dat ze de tekst niet enkel 'verluchten', maar een essentiële visuele aanvulling bieden op de beschreven feiten. Ze zijn voorzien van uitvoerige en erg verhelderende bijschriften, bovendien is achteraan het werk een twaalf bladzijden tellende bijlage opgenomen, waarin van elke afbeelding een uitgebreide steekkaart is opgenomen. Dit is een boek gemaakt door mensen die van boeken houden, het soort boek dat je eraan herinnert waarom er zoiets bestaat als papier, een boek dat zelfs een 'peau dure-syndicalist' ervan kan overtuigen een burgerlijk salontafeltje aan te schaffen – al was het alleen maar om dit boek op te kunnen leggen.

<http://www.ihoes.be>

<http://www.far.be>

<http://www.archivesdutravail.org>

EVITA NEEFS De Verdeelde Staten. De VS na George W. Bush



EVITA NEEFS,
De Verdeelde Staten.
De VS na George W. Bush,
Lannoo, 2007, 352 p.

Hoeveel Europeanen hebben zich sinds 11 september 2001 niet afgevraagd hoe de Amerikaanse regering erin slaagt de wereld te domineren en het eigen volk met angsten en obsessies op te zadelen? Hoeveel onbegrip en zelfs boosheid ligt er niet in de vraag waarom ze in godsnaam Bush hebben verkozen en herkozen? En of de Amerikanen dan allemaal zo dom en naïef zijn? En waarom de oorlog in Irak blijft duren?

Wie het boek van *De Standaard*-journaliste Evita Neefs leest zal in compacte vorm een antwoord krijgen op deze en nog meer vragen. Zij focust op de actualiteit van de Verenigde Staten (VS) vanaf de aanloop tot de presidentsverkiezingen van 2000 tot en met vandaag, en ze kijkt vooruit naar de presidentsverkiezingen van 2008. In zeer beknopte en heldere hoofdstukken maakt zij de analyse van de mechanismen en de strategieën die in de VS leiden tot de verkiezing van een president, met de nadruk op de toenemende verdeeldheid tussen de 'rode' (republikeinse) en 'blauwe' (democratische) staten. Vele jaren al reist ze het hele land rond en praat met professoren, politieke analisten, onderzoekers, journalisten, krantenredacteurs, gewone burgers, rijken en armen, ongelovigen en gelovigen. Zij toont onder meer aan wat het verband is in de VS tussen politiek en religie en hoe een president als Bush, dankzij adviseurs als Karl Rove en machtige belangengroepen zoals de media, dat verband perfect kan manipuleren. Amerika ziet zichzelf graag als een *melting pot* van zeer vele etnische groepen, talen, belangen, maar nooit eerder in de geschiedenis van dat land is de moreel-politieke polarisering zo sterk geweest. Bush heeft het land nog