

A.M.S.A.B., na een eerste lustrum.

Het eerste lustrum van het A.M.S.A.B. sloot af met een zware vuurproef. Het eeuwfeest van de Belgische Werkliedenpartij (1885 - 1945) - Belgische Socialistische Partij (1945 - 1978) - Socialistische Partij (vanaf 1978) confronteerde het A.M.S.A.B. vanzelfsprekend met een omvangrijk gamma activiteiten : een grote tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek, samen met het Instituut Emile Vandervelde ; het grote klapstuk van de tentoonstelling "De Rode Verleiding" in de Gentse Sint-Pietersabdij ; de opbouw van een rondreizende affichetentoonstelling ; de redactie en de uitgave van twee volumineuze catalogi, die door de originele studies ook blijvende referentiewerken vormen ; hulp aan tientallen lokale organisaties bij het opzetten van herdenkingsmanifestaties enz... Deze gelegenheidsopdrachten liepen naast het andere en dagelijks toenemende werk waarvan in A.M.S.A.B.-Tijdingen regelmatig verslag wordt uitgebracht : ik hoef er hier dus niet over uit te weiden, maar het is een ontzagwekkende arbeid waarvoor een ploeg van 29 mensen fulltime en met grote overgave bezig waren. A.M.S.A.B. is als instelling dus volwassen en onmisbaar geworden, zowel voor de brede socialistische beweging als voor het wetenschappelijk onderzoek en voor een algemeen publiek van mediamensen, amateur-historici, scholen, e.a. Dat we ook in het buitenland waardering vonden werd bevestigd in onze opdracht tot het organiseren van een bijzonder geslaagd kongres van de International Association of Labour History Institutions (I.A.L.H.I.).

De grootste consolidatie evenwel was het stemmen door de Vlaamse Raad van het Decreet houdende erkenning en subsidiëring van de privaatrechtelijke Nederlandstalige archief- en documentatiecentra.

Hiermee is de opdracht van het A.M.S.A.B., naast gelijkwaardige initiatieven, bevestigd en erkend. Het zal de voor-

naamste basis worden om verder te bouwen.

Er blijft nochtans zeer veel werk op de plank staan en zowel organisatorisch als financieel staan we nog voor grote zorgen.

In eerste instantie bij voorbeeld is er het lokalenprobleem. Wij groeien letterlijk uit de ruimte, die wij huren van de S.M. Vooruit in de moderne zijvleugel van het inmiddels zo prachtig gerestaureerde Feestpaleis. Binnenkort begint de verhuis naar een grote herenwoning in de Bagattenstraat : A.M.-S.A.B. krijgt dus ook een eigen thuis met zeer veel mogelijkheden voor bibliotheek- en archiefbehandeling, atelierruimte en bezoekersonthaal. Het betekent vanzelfsprekend dat we ook veel nieuwe zorgen en verplichtingen op onze hals halen. De oude oproep tot daadwerkelijke steun moet dus met veel aandrang herhaald worden, maar het is met groot vertrouwen en dynamisme dat we onze eerste lustrumperiode afsluiten en vooruit gaan. Al huilen stormen nog zo fel....

Herman BALTHAZAR

Voorzitter A.M.S.A.B.